

**ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ
Η τέχνη του '70
στην Ελλάδα**

ΕΜΣΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ



Καλωσόρισες στην έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο «Τα χρόνια της αμφισβήτησης – Η τέχνη του '70 στην Ελλάδα». Όπως λέει και ο τίτλος, η έκθεση περιλαμβάνει έργα που δημιούργησαν Έλληνες καλλιτέχνες μέσα στη δεκαετία του 1970. Ονομάσαμε την έκθεση 'Τα χρόνια της αμφισβήτησης' γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί αμφισβήτησαν και σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο τα πολιτικά γεγονότα της εποχής, τα σημαντικά κοινωνικά θέματα όπως η αποξένωση των ανθρώπων, η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ρόλος της τηλεόρασης στη ζωή μας, η μόλυνση του περιβάλλοντος και άλλα. Επίσης, πειραματίστηκαν με νέα υλικά για τα έργα τους και πολλές φορές αμφισβήτησαν την ίδια την τέχνη και το ρόλο του καλλιτέχνη στην κοινωνία.

Μέσα από την περιήγησή μας στα έργα θα κατανοήσεις τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των καλλιτεχνών, θα απολαύσεις ζωγραφικούς πίνακες, εγκαταστάσεις, γλυπτά, τρισδιάστατα αντικείμενα και βίντεο και θα δεις πως οι καλλιτέχνες σχολιάζουν γεγονότα και καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τον δικό τους, καυστικό, πολλές φορές, τρόπο.

Γεγονότα της εποχής όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η εξέγερση των φοιτητών στη Γαλλία τον Μάιο του 1968, η δικτατορία στην Ελλάδα από το 1967, δεν μπορούν να αφήσουν ανεπιρέαστους τους Έλληνες καλλιτέχνες, είτε ζουν στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό. Με την τέχνη τους εναντίωνται σε κάθε μορφή βίας, λογοκρισίας και απολυταρχισμού. Ταυτόχρονα κάποιοι καλλιτέχνες σχολιάζουν σοβαρά κοινωνικά θέματα όπως η οικολογία, ο ρόλος της γυναικας στην κοινωνία, ο καταναλωτισμός, η εξέλιξη της τεχνολογίας, με έργα που κεντρίζουν τη σκέψη των θεατών και προκαλούν αντιδράσεις.

Βλάστης Κανιάρης, *Χωρίς Τίτλο*, 1969



Ο Βλάστης Κανιάρης ξεφεύγει από την παραδοσιακή γλυπτική και χρησιμοποιεί υλικά που μπορούμε να δούμε παντού γύρω μας, όπως γύψος, συρματοπλέγματα, διάφορα αντικείμενα. Στο χώρο της Χωρίς Τίτλο, έχει χρησιμοποιήσει μία γύψινη πλάκα πάνω στην οποία έχει τοποθετήσει κάρτινα κόκκινα γαρύφαλα μέσα σε ένα ξύλινο πλέγμα. Όταν εξέθεσε αυτό το έργο στη Νέα Γκαλερί της Αθήνας το 1969, αντί για καπλόγο μοίραζε στους επισκέπτες γύψινα πλακάτα στα οποία φιγούρων ψεύτικα γαρύφαλα τα οποία πριν είχε αφαίρεσε από το έργο του. Το έργο του Κανιάρη κρύβει πολλούς συμβολισμούς. Με τον δικό του τρόπο θέλει να εναντιθεί στο καθεστώς της δικτατορίας που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα από το 1967. Τα κόκκινα γαρύφαλα συμβολίζουν το πάθος, την αντίσταση, την άμεση ανάγκη για αλλαγή.

Χρύσα Ρωμανού, *Luna Park International*, 1965



Σημαντικό ρόλο την δεκαετία του '70 και λίγο νωρίτερα στην τέχνη πάιζουν τα μέσα μαζίκις εντυπώσωση. Η πλεόρωση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά μεταδίδουν γεγονότα και εικόνες από τον κόσμο. Η Ρώμανού στο έργο της βλέπει, δημιουργεί ένα καλάδι από τυπωμένες εικόνες περιοδικών και εφημερίδων που αντιπαραβάτουν τη βία και την απελπίσια των φτωχών καταναλωτικών κοινωνιών. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο αφού στις μέρες μας αυτή η αντίθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Οι εικόνες των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον μπλε κύκλο έρχονται σε αντίθεση με τις εικόνες των αγαθών που βρίσκονται έξω από αυτόν. Τί πιστεύεις ότι θέλει να σχολίασε η Χρύσα Ρωμανού με αυτό το έργο; Ποια, νομίζεις, ότι είναι η σκέψη ανθρώπων και αγαθών, έτσι όπως την προβάλει η καλλιτέχνη; Παραπότας ότι όλοι οι ομόκεντροι κύκλοι έχουν σαν κέντρο τους το βλέμμα ενός μικρού παιδιού. Πιστεύεις ότι ήταν μια τυχαία επιλογή της καλλιτέχνης ή όχι, και γιατί;

Γιάννης Γαΐτης, *Έκθεση και θεατές*, 1973-1974



Το 1968 ο Γιάννης Γαΐτης παρουσιάζει έργα με τα γνωστά του «Ανθρωπάκια», δηλαδή μορφές απρόσωπες, πανομοιότυπες που εμφανίζονται άλλοτε μόνες και άλλοτε μέσα στο πλήθος. Τα ανθρωπάκια κυριαρχούν στο έργο του σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 είτε σε ζωγραφικούς πίνακες, είτε σε γλυπτά και σε κατασκευές. Ο Γαΐτης με τα ανθρωπάκια του δημιουργεί μία ανθρώπινη λασθανάσα, όπου δεν ξεκινούν τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε μίας μορφής αλλά όλες είναι ίδιες μεταξύ τους. Έτσι ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε μία ασήμαντη μονάδα μιας ψυχρής κοινωνίας, φαινόμενο που σήμερα είναι ακόμη πολύ έντονο. Παραπότας στη σάτιν των 'ανθρώπων' του Γαΐτη, το πρόσωπό τους, τα ρούχα, τα καπέλα τους. Τί σου κάνει εντύπωση σε αυτά; Το έργο είναι ένας συνδυασμός ζωγραφικής και τρισδιάστατων αντικειμένων. Δημιουργεί αυτό μία ξεχωριστή εικόνα; Θα ήταν το ίδιο αν το έργο ήταν μόνο ζωγραφικό;

Αλέξης Ακριθάκης, *Οκτώ βαλίτσες με σκουπίδια από μία παραλία*, 1972



Η δεκαετία του '70 είναι για τον Αλέξη Ακριθάκη ιδιαίτερα γόνιμη και δημιουργική περίοδος καθώς δημιουργεί σχέδια, συνθέσεις, τρισδιάστατα αντικείμενα, εγκαταστάσεις και πραγματοποιεί πολλές εκθέσεις. Στο έργο του τον απασχολεί η ένωση της τέχνης με τη ζωή και για αυτό το λόγο χρησιμοποιεί αντικείμενα που βρίσκεται γύρω του, φθαρέμενα υλικά, υλικά από τη φύση και τα μεταμορφώνει σε τρισφέρα έργα τέχνης. Ο Ακριθάκης ήταν ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα ευαισθητός στη γυναικεία παρουσία: μικρές λευκές γούνες, δαντέλες, κόκκινα μήλα, όλα απλωμένα σε ένα σκούπινο ύπατο που περιβάλλει τη γύναικα. Οι βαλίτσες είναι χαρακτηριστικό σύμβολο στα έργα του Ακριθάκη. Συμβολίζουν τη φυγή, την απόδραση, την ονειροπόληση. Σε αυτό το έργο μετατρέπονται σε πρωτότυπους κάδους εικόνες περιοδικών και εφημερίδων που αντιπαραβάτουν τη βία και την απελπίσια των φτωχών καταναλωτικών κοινωνιών. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο αφού στις μέρες μας αυτή η αντίθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Γιάννης Ψυχοπαΐδης, *Πατριδογνωσία*, 1976



Πολλοί καλλιτέχνες της γενιάς του '70 ρίχνουν το βάρος περισσότερο στη διαδικασία που ακολουθούν ή στην έρευνα που κάνουν για να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης και λιγότερο στο αποτέλεσμα. Άλλοι κάνουν διάφορες δράσεις σε δημόσιους χώρους (που αλλιώς ονομάζονται και περιφόρματα) ήδηνταν από την προτίτλη της γενιάς του '70. Ταυτόχρονα κάποιοι καλλιτέχνες έχουν σαν κέντρο τους το βλέμμα ενός μικρού παιδιού. Πιστεύεις ότι ήταν μια τυχαία επιλογή της καλλιτέχνης ή όχι, και γιατί;

Δημήτρης Αληθεινός, *Γραφί στο χώρο Γ*, 1979



Ο Γιάννης Ψυχοπαΐδης με αυτό το έργο δημιουργεί ένα πρωτότυπο 'πορτραίτο' της Ελλάδας. Συνθέτει δηλαδή εικόνες και αντικείμενα που δίνουν μία αντιπροσωπευτική εικόνα της Ελλάδας την εποχή που γίνεται το έργο. Η εικόνα μιας γυναικάς, βίαια επεισοδία σε μία διαδήλωση, θαλασσού τοπίο της πλιοβασιλεία, ένα άδειο τελάρο, εργάτες την ώρα της δουλειάς και ο Παρθένος αποτελούν την κατακόρυφη σύνθεση που αυμπλωνέται από ένα μικρό ξύλινο δάπεδο, έναν κουβά και ένα ζευγάρι μαύρα φθαρμένα ποπούτσια. Είναι ένα έργο που συνεχίζεται από τον τοίχο στον χώρο. Οι εικόνες που διαλέγεται από τον Τάκη, το κοίνο, το μπλε και το δάπεδο, κινούνται χορευτικά στην πεζοδρόμη της οδού Ακαδημίας και οδηγούν με τις κινήσεις τους το κοίνο μέσα στη γκαλερί. Με αυτό τον τρόπο ενεργούνται, να σκεφτεί και να αμφισθητούν αυτά που βλέπει γύρω του. Με αυτό τον τρόπο ενεργούνται, να σκεφτεί και τη φαντασία των θεατών και τους καλεί να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης με τα δικά τους οράματα.

Θόδωρος, *Αντιθεαματικά*, 1974



Το έργο αποτελείται από πέντε ξύλινα τελάρα που έχουν περίπου το μέγεθος μιας οθόνης πιλεόρασης. Πίσω από αυτά υπάρχουν των πιλώνα υφάσματα που άλλοτε είναι στο ίδιο μέγεθος με τα τελάρα και άλλοτε βγαίνουν έξω από αυτά. Σε αυτά τα υφάσματα είναι γραμμένες φράσεις όπως: «Μνη κοιτάζετε - Προβάλετε τα οράματά σας», «Έξω και πέρα από τα πλαίσια» και άλλες.

Ο Θόδωρος χρησιμοποιεί στο έργο του τον τίτλο Αντιθεαματικά γιατί θέλει να δηλώσει την αντίθεσή του στα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του, στα έργα τέχνης που παράγονται, και να δώσει μία δική του καλλιτεχνική πρόταση. Ο Θόδωρος σε πολλά έργα του απευθύνεται στον θεατή και τον καλεί να προβληματιστεί, να σκεφτεί και να αμφισθητούν αυτά που βλέπει γύρω του. Με αυτό τον τρόπο ενεργούνται τη φαντασία των θεατών και τους καλεί να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης με τα δικά τους οράματα.

Τάκης, *Αντιβαρύττα*, 1969



Ο Σπήλιον Αντωνάκος, καλλιτέχνης που ζει στην Αμερική, χρησιμοποιήσεις για πρώτη φορά στα έργα του το φως νέον στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Από εκείνην τη στιγμή γίνεται χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου του καθών τον βοηθάει να εκφραστεί με έναν καινούριο τρόπο. Στα χέρια του το φως γίνεται διάτοπο, διάφορα και στην ζωγράφρα τα πινέλα και τα χρώματα του. Τα έργα του είναι γεμάτα ενέργεια, χρώματα και σκήματα, που δημιουργούν μία απρόσφατη ονειρική και πολλές φορές ποιητική. Συχνά τα σκήματα, όπως οι κύκλοι, τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, μένουν ανολοκλήρωτα παρακινώντας εμάς που βλέπουμε να τα σύμπληξουμε, με τη γνώση και τη φαντασία μας.

Ρένα Παπασούρου, *Στίλπωνος 7, επεισόδιο στην ώλη*, 1979



Πολλά από τα έργα της Ρένας Παπασούρου είναι αποτέλεσμα δράσεων που κάνει σε πολλά κτήρια καθώς αποτοκίζει εκσκαλήνες και αντικείμενα που δημιουργούνται σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Στη στιγμή της γέννησης της δεκαετίας του '70 στην Ελλάδα, με π

Σε αυτόν τον χώρο μπορείς να ζωγραφίσεις ό,τι σου έκανε εντύπωση από την έκθεση.

ΕΜΣΤ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή την
έκθεση **ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ -**
Η τέχνη του '70 στην Ελλάδα που
πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης από 15 Δεκεμβρίου 2005 έως 7 Μαΐου 2006

Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Επιμέλεια-Υλοποίηση: Μαρίνα Παπασωτηρίου

Σχεδιασμός εντύπου και παραγωγή: εκδόσεις futura

ISBN: 960-8349-15-X

Τιμή: 3 ευρώ

© ΕΜΣΤ 2005

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Αμβρ. Φραντζή 14, 117 43, Αθήνα

Τηλ. 210 9242111-2, Φοξ 210 9245200

E-mail: eduprograms1@emst.gr

www.emst.gr